



Dianalund kirker

DECEMBER 2023 Tersløse · Skellebjerg · Niløse · Filadelfia



Jesus Kristus - Verdens lys

Jorden, som bærer og nærer os alle, er ikke i stand til at afgive sit eget lys. Den kan ikke stråle af sig selv. Når her er lyst, er det, fordi lyset kommer til os udefra. Solen giver os sit lys, og når dagen går til ende og solen forlader os, breder kulden og mørket sig. Det ved enhver. Dog er disse kosmiske urfænomener aldrig bare banale selvfølgeligheder. Det er grundlæggende betingelser for vores liv, som påvirker os, hvad enten vi vil det eller ej. Mennesker, som bor, hvor der ikke er ret meget sol, har lettere ved at blive syge og deprimerede. Omvendt kender vi alle til, at det er meget lettere at stå op, når det er klart vejr med strålende solskin! For »Jeg blir så glad, når solen skinner!« som Kai Normann Andersen jubler i den gamle popsang. Hvis det er tunge, dystre skyer, som dækker himlen, ja, så står man jo nok også op og går på arbejde eller i skole, men så er det bare af pligt. Selvfølgelig kan vi i det fredelige, moderne danske Danmark - som ikke bliver beskudt og bombet og får ødelagt sin infrastruktur - drage fordel af mange forskellige kunstige lyskilder. Men slet ingen af dem er nu i stand til at give os den fantastiske atmosfæriske lysfyldte, som kun solen kan give!

Og nu siger Jesus Kristus til os i et ord fuld af uhornt majestæt: ligesom jorden ikke kan leve uden solen, så kan I mennesker heller ikke leve uden mig. »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys!« (Johannes 8,12ff.)

Men er det virkelig sandt, at vi mennesker ikke kan leve uden Kristus-solen? Kan vi ikke lyse af os selv? Og selv hvis det var rigtigt, at lyset er noget, der skal komme til os udefra, hvorfor skulle Kristus så være det eneste lys? Der kan vel være andre lys, der kan bruges lige så godt?

Det er spørgsmål, man ikke kan tage let

på. Vi mennesker kan virkelig meget. Men prøv at se, hvordan det går, når vi tror, vi skal klare alting selv: vi bliver angste! Det er den plage, der nu breder sig i vores sekulariserede samfund til stor skade ikke mindst for de unge.

Det er åbenbart en misforståelse at tro, vi selv skal være dem, der lyser! Det bliver man bare syg af. Nej, det er omvendt sådan, at vi er afhængige af, at andre lyser for os. Det er nøjagtigt som forholdet mellem jorden og solen, det kan der ikke laves om på.

Men er der ikke mere end én sol? Er det ikke kulturel imperialisme, hvis vi mener, det kun er Jesus Kristus, der er solen? Vi skal ikke lade os forvirre. Ligesom der kun er en og samme fysiske sol, er der også kun en og samme åndelige sol. Hvordan andre religioner end kristendommen opfatter den sol, kan vi lære om, men det vil altid kun være andenhåndsviden, medmindre vi da konverterer.

Eller med andre ord: Teoretisk står muligheden åben overfor, at andre kan have en anden opfattelse, som for dem er ligeså sand. Det må vi acceptere. Men samtidig har vi også selv lov til at tale ud fra det, vi opfatter som sandt. Det har ingenting at gøre med imperialisme.

Man har altid lov til at sige, at jeg tror, at Jesus er Verdens lys, for det har jeg selv erfaret i mit eget liv. Andre må i toleransens navn tro, hvad de vil - men jeg tror, at Jesus er Verdens lys.

Og det lys har verden mere brug for end nogensinde. Jorden råber på, der strømmer mere godhed og venlighed og glæde ind i menneskenes hjerner! Hvis vi tror på, det er Jesus Kristus, som alle de gode ting kommer fra, fordi det er ham, der er Verdens lys, så er det bare med at folde sine hænder og bede om, at det lys må komme ind og fylde noget mere og sprede mørket. *Kristian von Späth*

Lucia

2. søndag i advent, 10. december kl. 10.30, fejrer vi Lucia i Filadelfias kirke. Spejderne kommer i deres fine kjoler og synger for os, og hele gudstjenesten er lagt an på at alle kan være med, store og små. Efterfølgende går vi i festsalen hvor der serveres risengrød til 20 kr. Mobilepay mulig. Alle børn er gratis. Vel mødt.



Indre Mission

Tirsdag 12. dec. kl. 19.00 i Tersløse Sognegård. Adventsfest. Landsleder i ELM, Frederik Berggreen Smidt, taler.

Torsdag 28. dec. kl. 14.30 i Tersløse Sognegård. Julefest. Fritidsforkynder Harry Dahlgaard, Dianalund, taler.



Den levende adventskalender

Igen i år byder Tersløse Kirke indenfor til den »Levende adventskalender«. Første gang er 29. nov. og derefter hver onsdag indtil jul. Programmet varer ca. 45 minutter og består af oplæsning, fællessang, smuk musik og masser af adventsstemning.

29. nov. kl. 16.30: Tittit van der Pals' cellolever fra Sorø Musiske Skole.

6. dec. kl. 16.30: Sorø Amatørorkester ledet af Malene Thastum. Musik af bl.a. Händel og Mozart.

13. dec. kl. 16.30: Tersløse Kirkes ungdomskor og koret Livstræet.

20. dec. kl. 16.30: Den store finale! Tersløse Kirkes børne- og ungdomskor opfører årets julespil. Linnéa Villén, fløjte - Malene Thastum, klaver.

*Alle er hjertelig velkomne!
Gratis adgang!
Dørene åbnes kl. 16.15.*



De 9 læsninger i Niløse Kirke

Søndag 10. december kl. 16.00. Rythm'n soul koret fra Holbæk deltager med korsang. En stemningsfuld eftermiddag med oplæsning, kor- og fællessang.



Vi henviser til vores hjemmeside for øvrige arrangementer

Dianalund kirker

DECEMBER 2023 Tersløse · Skellebjerg · Niløse · Filadelfia

AKTIVITETSKALENDER

Tidspunkt	Aktivitet	Sted
3/12 kl. 11.30	Frokost og juleværksted - 1. søndag i advent	Tersløse Sognegård
5/12 kl. 10.00	Tirsdagscafé	Tersløse Sognegård
6/12 kl. 16.30	2. låge i »Den levende adventskalender«	Tersløse Kirke
10/12 kl. 16.00	»De ni læsninger«	Niløse Kirke
13/12 kl. 16.30	3. låge i »Den levende adventskalender«	Tersløse Kirke
20/12 kl. 16.30	Finale i »Den levende adventskalender«	Tersløse Kirke
Onsdage kl. 10.00	Hverdags-pilgrimsvandring. Sidste gang i år er 13/12.	Filadelfia Kirke

Decembemat

Han spjætter af livskraft i hjertet på os som tænder stearinlys i mørket på trods små lys, der skal strømme mod dem, vi er nær og dem som er fjerne, og dem som vi er

I stuer, i kirker, i tanker, i år ved sygehussenge hvor håbsengle går skal Guds hånd i nat trække angststikket ud og røre os stille, for julen er Gud

Iben Krogsdal

Tirsdagscafé



Tirsdag 5. december kl. 10.00-11.30

Vi får besøg af »Ko-Sakkerne« med et festligt juleprogram, hvor vi også skal synge med på sangene. Kaffen er klar og koster 25 kr., og kirkebilen kan benyttes. Den bestilles senest fredag i ugen før mellem kl. 9.00 og 12.00 på tlf. 57 83 35 57. Hjerteligt velkommen til en formiddag, hvor vi kommer i julestemning.

GUDSTJENESTER

Dato	Tersløse	Skellebjerg	Niløse	Filadelfia
3. december 1. s. i advent	10.30 SR Efterflg. frokost			10.30 KT
10. december 2. s. i advent	10.30 SR		16.00 SR De ni læsninger	10.30 Lucia MPP
17. december 3. s. i advent		10.30 KVS	9.00 KVS	
24. december Juleaften	14.30 KVS 16.00 KVS	13.00 KVS	13.30 SR 15.00 SR	15.00 MPP
25. december Juledag	10.30 SR			10.30 KT
26. december 2. juledag		10.30 KVS		
31. december Nytårsaftensdag	Se Filadelfia	Se Filadelfia	Se Filadelfia	10.30 Fælles gudstj. v. alle præster
7. januar 1. s. e. H3K		9.00 SR		10.30 KT
14. januar 2. s. e. H3K	14.00 MS/SR Spejder/familiegudst.			10.30 KT

Degneparken	
30. nov.	10.15 SR
14. dec.	14.00 SR Julehygge

Mølleparken	
7. dec.	10.30 SR
21. dec.	10.30 SR

SR = Susanne Rousing
MPP = Maren Pitter Poulsen
KT = Karsten Thomsen
KVS = Kristian von Späth

Kirkekontor Tersløse - Skellebjerg - Niløse

Kordegner Torben Petersen
Tlf. 58 26 41 44
topet@km.dk

Man.-ons. kl. 10-12,
Tors. kl. 15-17.
Fre. lukket.

Sognepræster

Bo Breuning Depner
Sygemeldt

Vikar for Bo:
Kristian von Späth
Tlf. 20 89 15 67
kvs@km.dk

Judith Kobbeltvedt Silk
Barselsorlov

Vikar for Judith:
Susanne Rousing
Tlf. 61 16 01 55
surs@km.dk

Graverkontor

Telefontid
hverdage kl. 8-9.
Tlf. 58 26 54 27

Fmd. for Tersløse, Skellebjerg og Niløse menighedsråd

Hanne Jørgensen
Tlf. 20 33 58 56

FILADELFIA

Hospitalspræst

Maren Pitter Poulsen
Tlf. 21 16 22 66
mavp@km.dk

Formand for det kirkelige råd og leder af trilletjenesten

Lene Elbirk Pedersen
Tlf. 27 81 26 94
lepn@dlgtele.dk

Menighedsplejens juleaften

Der holdes desværre ikke juleaften i sognegården i år.

Flextrafik kan bruges af borgere til transport til kirkegang

www.dianalundkirker.dk · Facebook: Dianalundkirker

